

Vandringsweekend i Sju Sjöars vackra omgivning

20-21-22 april 2018



Mellan de små bergspartierna i norr och söder breder Tolken ut sig framför dina ögon. Det lugna vattnet glittrar trolskt och ger krydda åt den färgsprakande naturen. Under vår och höst är luften frisk och passar perfekt för vandring bland sjö och skog.

Anländ till oss på fredag eftermiddag/kväll och ät en god middag i vår Sjöstuga där vi tänder grillen och den stora stekpannan. Sov i vårt bekväma boende med dusch och toalett och med naturen som närmsta granne. Vakna upp till fågelkvitter och frisk luft. Efter en god frukost kan ni vandra iväg på leder som finns i vår närhet. Kungsjölederna 9km med anslutning till Viskastigen 18 km. Vi lovar att ni kommer få en fin naturupplevelse. Väl tillbaka kan ni använda vårt ute gym eller varför inte boka en badtunna eller bastu till kvällen, innan ni börjar er vandring. Vi ordnar gärna med matsäck och kaffe och där finns torkmöjligheter av blöta kläder och skor för dig som önskar. På lördag kvällen serverar vi en trerättersmiddag i vår mysiga restaurangen på gamla höloftet. Efter frukosten är det utcheckning.

Vill ni kanske boka in en härlig dag med kanot eller fiska? Fråga oss, vi hjälper dig att få en fin naturupplevelse.

Välkommen till Sju Sjöar, med den goda maten, naturen och den friska luften – Förvänta dig det bästa.

I vandringserbudandet ingår:

Middag x2

Boende x2

Frukost x2

Möjligheter till torkförvaring

Kostnad: : 1995: -/ person i delad dubbelrum



Halland och Väster götaland knyts ihopp med historisk Vandringsled, Kungsjö – lederna och Viskastigen

Kartor finns här i reseptionen

Tack vare eldsjälar i Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag samt samarbete med Varbergs kommun har leden kunnat färdigställas.

Kungsjö-leden och Viskastigen är nu sammanknutna till en led som passerar både Agnbäck och Sju Sjöar som på många håll bjuder på en fantastisk utsikt över Tolken. Man kan även fortsätta sin vandring ut med Viskastigen, som i sin tur kan kombineras med Hallandsleden.

Agnbäck som ligger utmed sjön Tolken strax norr om Kungsäter är ett område som en gång tillhört Birger Svensson (Monarks grundare) där han lät uppföra sin sommarbostad. En trädgårdsmästare skötte trädgården där många fruktträd planterades och hans hustru såg till att huset var iordning när Birger önskade vara där.

På Viskastigen färdades man under medeltiden från Halland genom Västergötland upp mot huvudstaden. Utmed leden, som nu är markerad, finns många intressanta platser och minnesmärken. Leden som är 18 km börjar vid sjön Tolkens sydspets och går utmed Öresjöarnas västra sida. Viskastigen kan kombineras med Hallandsleden.

Kungsäter och Gunnarsjö bygdelag



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

